

Efter Ramadan, före högtiden – det sista stoppet: Arefe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ ﴿٩٨﴾ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ

حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

سورة الحجر الآيات 98-99

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ

دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُعْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ

أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكَبِيرَ، أَوْ أَحَدَهُمَا، فَلَمْ يَدْخُلْهُ الْجَنَّةَ»

البخاري، الأدب المفرد – 1419/1998

Ärade Bröder!

Vi är på väg att avsluta en månad där våra kroppar har återfått hälsa genom fastan vi hållit, där våra ägodelar har renats genom zakat och allmosor vi har gett, och där vi har fått uppleva många vackra stunder i både vårt materiella och andliga liv. I kväll kommer vi att be den sista tarawih-bönen, stiga upp till den sista suhuren och i morgon kommer vi att hålla den sista fastan för denna års Ramadan. Låt oss rikta oändlig lovprisning och tacksamhet till vår Herre, som har låtit oss nå Ramadan och skänkt oss möjligheten att fasta. Må salawat och fred vara över Hans Älskade Profet, vår Mästare Muhammed Mustafa (S.A.W). Under Ramadan har vår medvetenhet om gudsfruktan (taqwa) fördjupats. Vi har försökt skydda våra ögon, tungor och hjärtan från synder. Genom tålmod och självdisciplin har vi stärkt vår viljestyrka. Med hunger, törst och att vakna om nätterna har vi lärt oss att säga "stopp" till våra begär. Vårt band till den Ädla Koranen har stärkts. Vi har läst, lyssnat och strävat efter att förstå. Vi har bett våra böner mer uppmärksam och genom tarawih-bönerna vant oss vid att gå till moskén. Vi har fått smaka på gemenskapens medvetenhet och frid i att dyrka tillsammans. Ramadan har också påmint oss om att dela med oss. Genom våra fitragåvor och allmosor har vi glatt dem i behov. Vi har återupplivat vår barmhärtighet, vår medkänsla och vårt samvete. Samtidigt har vi lärt oss att ångra oss, rena våra hjärtan, vända oss till Allah, be uppriktigt och fördjupa vårt tjänarskap.

Kära Bröder!

Dessa andliga vinster är inte begränsade till Ramadan. Det verkligt viktiga är att vi bevarar de vackra tillstånd vi uppnått under Ramadan och fortsätter dem genom hela året. Låt oss försöka leva vidare utan att överge våra moskéer, utan att försumma våra böner och utan att släppa taget om Koranen.

Den obligatoriska fastan vi hållit under Ramadan kan vi fortsätta med som frivillig fasta under andra dagar. Särskilt

bör vi inte glömma att fasta under **Shawwāl**, då denna fasta är högt rekommenderad. För vår älskade Profet (S.A.W) har sagt:

"Den som fastar under Ramadan och därefter fastar sex dagar i månaden Shawwāl, han är som en som har fastat hela året."¹ Med dessa ord har han uppmanat oss att ta del av belöningen som ligger i Shawwāl-fastan även efter Ramadan. Fastan hjälper oss att begränsa våra egensinniga begär, låter oss smaka på hunger och påminner oss om de behövandes situation. Den ger kroppen hälsa och hjärtat frid.

Ärade Bröder!

Under denna välsignade månad har våra förmögna syskon gett sin zakat, och de som haft möjlighet har genom vår organisation nått ut med sin fitra till dem i behov. Om det fortfarande finns de som ännu inte har fullgjort sin zakat eller fitra, bör de skynda sig att uppfylla denna plikt och ta sitt ansvar på allvar. Låt oss lyssna till vår Upphöjde Herres befallning: "Men prisa din Herres lov och hör till dem i prostration, Och dyrka din Herre tills vissheten kommer över dig."² **Natten till Eid al-Fitr, det vill säga arefenatten, är en av de nätter med stor belöning.**

Låt oss inte glömma att minnas våra bortgångna denna dag, att be för dem och att besöka deras gravar. När Ramadan nu är slut, och morgondagen är högtid – utan tarawih – kan vi lätt förledas till glömska. Låt oss därför vara vaksamma och behålla vår andliga närvaro även in i högtiden. Profeten (S.A.W) har sagt: "Det finns fem nätter då böner inte avvisas: fredagsnatten, den första natten i månaden Rajab, mitten av Sha'ban (Bar'at-natten), natten till Eid al-Fitr och natten till Eid al-Adha."³ Med detta uttalande har Profeten (FVMH) riktat vår uppmärksamhet mot dessa särskilt välsignade nätter. Låt oss sträva efter att tillbringa denna natt i tillbedjan och ta del av dess välsignelser. Låt oss se över våra förberedelser inför högtiden, planera våra gravbesök, våra besök hos sjuka samt våra program för att fira och utbyta högtidshälsningar. Låt oss avsluta vår predikan med innebörden av den välsignade hadith vi läste i början av khutban: "Må den person förödmjukas vars näsa släpas i stoftet, om mitt namn nämns i hans närvaro och han inte sänder salawat över mig! Må den person förödmjukas vars näsa släpas i stoftet, om han når månaden Ramadan men inte drar nytta av den och inte blir renad från sina synder! Må den person förödmjukas vars näsa släpas i stoftet, om hans föräldrar – eller en av dem – når ålderdom hos honom, men han ändå inte förtjänar paradiset genom att vinna deras välbehag!"⁴ O vår Upphöjde Herre! Låt oss inte vara bland dem som förödmjukas, utan bland dem som har blivit förlåtna och nått högtiden genom att vinna Ditt välbehag. Amīn.

¹ Muslim, Siyām, 204

² Hic suresi, 15:98-99

³ Beyhaki, Şuabül-İman, V

⁴ Buḥarī, el-eḍbu'l-müfred- 1419/1998