

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥))
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (٤٦) ﴿

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
« مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ... »

Kära bröder och systrar!

Imorgon kväll kommer vi tillsammans med våra familjer i moskéerna att fira 1453-årsdagen av ankomsten av den sista profeten, Muhammed Mustafa (S.A.W), som skickades som en barmhärtighet till världarna. I samband med detta vill jag inleda min predikan med att gratulera er både till er fredag och Mawlid al-Nabi, och jag ber den Allsmäktige Allah att det ska föra med sig gott för mänskligheten .

Ärade Muslimer!

Vår älskade profet (S.A.W) är vägen och lösningen för lycka i både detta liv och det kommande. Den Upphöjde Allah har i vår Ärofulla Bok sagt: "Profet! Vi har sänt dig som vittne, glädjebudbärare och varnare, Och som en inbjudare till Allah, på Hans bud, och som en lysande fackla." Tålmod, uthållighet, styrka i motgångar, beslutsamhet, vilja och överlägsna moral finns alla hos denna Upphöjda Profet. Hans ord, handlingar och liv är de bästa exemplen för oss. Hans läror lyste upp mänsklighetens mörka värld och med det ljuset blev mänskligheten återigen upplyst och hedrad .

Kära troende !

Vår älskade Profet (S.A.W) etablerade, under sin 23 år långa profetperiod som präglades av uppenbarelse, tron på Guds enhet i stället för avgudadyrkan, rättvisa i stället för förtryck, broderskap i stället för fiendskap, kunskap i stället för okunnighet och samhörighet i stället för konflikt. Genom sin moraliska karaktär, med egenskaper som ärlighet, pålitlighet, rättvisa, vänlighet och generositet, blev han ett föredöme och ledare för mänskligheten. Profeten (frid och välsignelser vare över honom) kämpade mot de onda handlingar som förstör både individens och samhällets frid och som fördärvar mänsklighetens världsliga och andliga välfärd. Som ett resultat genomförde han nödvändiga förändringar och förnyade genom sin perfekta förebild och med uppenbarelsens ljus flera områden från familjeliv till ekonomi, sociala, kulturella och moraliska frågor. På så sätt avslutade han en epok som kallas för "okunnighetens tid"

(jahiliya), vars huvudsakliga drag var okunskap, avgudadyrkan, stamlojalitet, förtryck, orättvisa och en livsstil fjärran från fred och ordning. I stället byggde han upp ett nytt samhälle där kunskap och visdom, fred och lugn, rättvisa, harmoni, broderskap, moral

Ärade Muslimer !

Hur mycket behöver inte de som föraktas och stöts bort idag, de som överges i ensamhet, de vars ära och värdighet skadas, de som förlorat sin mänsklighet och vars hjärtan blivit rostiga, liv genom vår Profets (frid och välsignelser vare över honom) principer! I detta sammanhang bör vi lyssna till vår Upphöjde Herres ord: "Ni som har antagit tron! Svara Allah och Sändebudet när han kallar er till det som ger er liv." Vår Ärade Profet (S.A.W) kallade mänskligheten till att tro på den ende Guden och att endast tjäna Honom. Hans inbjudan förvandlade död till liv, förtryck till rättvisa, okunnighet till kunskap, hjärtlöshet till barmhärtighet och fiendskap till fred. Genom honom återfick mänskligheten sin sanna innebörd, sin

Kära Vänner!

Som Ummah av Muhammed (S.A.W) får vi aldrig glömma att lydnad mot Allahs Sändebud också är lydnad mot Allah. Som nämnts i hadithen som jag läste i början av min predikan, sade Profeten (S.A.W): "Den som lyder mig, lyder Allah, och den som trotsar mig, trotsar Allah." Detta bekräftas också i en vers ur Koranen där det står: "Den som lyder Sändebudet har fött Al-lah".

Kära Vänner!

Som individer och som samhälle måste vi i allt vi göra ta Profeten (S.A.W) som vårt föredöme och vår modell. Det räcker inte att bara minnas honom eller att enbart uttala böner och välsignelser över honom; det är också nödvändigt att tillämpa hans läror i alla livets aspekter. Han förmedlade uppenbarelsen, förklarade den, levde efter den och implementerade den i det dagliga livet. Idag kan mänskligheten bara befrias från sin materiella och andliga kris genom att förstå och praktisera hans budskap. För att framtida generationer ska kunna blomstra måste vi förstå, förmedla och leva efter Profeten (S.A.W.)

Låt oss avsluta vår predikan med följande ord från vår Profet (S.A.W): "Jag är min förfader Ibrahims bön, min broder Jesus' glada budskap och min mor Aminas dröm." Må välsignelser, frid och all sorts vördnad vara