

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَمُ
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠))

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ:

« الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا
نَهَى اللَّهُ عَنْهُ »

Beste broeders, zusters!

Vanaf zondag zullen we het jaar 1446 van de islamitische hijri-kalender bereiken. We bidden tot de Almachtige dat het nieuwe jaar zegeningen brengt voor de hele islamitische wereld en de mensheid, en dat we dagen mogen zien waarin de onderdrukte en benadeelde regio's vrede en rust vinden.

In de traditie van de moslims worden nieuwjaarsdagen niet gevierd op manieren die onze Heer niet zou goedkeuren. Ze zijn eerder een moment van waardigheid en reflectie, waarbij de balans van het afgelopen jaar wordt opgemaakt en er goede voornemens en gebeden voor de toekomst worden uitgesproken. Gelovigen hebben hun dankbaarheid aan de Almachtige getoond door het geschenk van het leven te waarderen. Wij moeten ook dankbaar zijn en de waarde van tijd beseffen, zodat we onze tijd op een vruchtbare manier benutten. Met het islamitische principe "**Hij, wiens twee dagen gelijk zijn, is in verlies**" in gedachten, moeten we elke dag ons spirituele leven verrijken.

Beste moslims!

Onze Verheven Heer benadrukt het belang van tijd in de Asr-soera, waarin Hij zweert bij de tijd: "**Bij de tijd, de mens is werkelijk in verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten, en elkaar aansporen tot waarheid en geduld.**"¹ Deze verheven soera leert ons dat het leven een geschenk van Allah is en dat degenen die zonder rekening te houden met Allah's geboden en verboden in verlies zijn. Degenen die hun tijd waarderen, zijn degenen die handelen op de manier die Allah ons heeft opgedragen. Moge de Almachtige ons altijd tot Zijn dienaren laten behoren die zelfreflectie beoefenen en hun spirituele leven verrijken. Moge Hij ons maken tot gelovigen die volledig geloven in de Islam en volgens het geloof ook leven.

Beste aanwezigen!

De gebeurtenis van de hijra, de migratie van de Profeet (vrede zij met hem) van Mekka naar Medina, werd tijdens het kalifaat van Umar als het beginpunt van de islamitische jaartelling aangenomen. Dit toont ons aan dat de hijra van de Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen van groot belang is in de islamitische geschiedenis. Zoals in het vers staat: "**Zij die geloven, migreren en met hun bezittingen en hun leven strijden op de weg van Allah, hun rang is zeer hoog bij Allah. Zij zijn degenen die hun doel zullen bereiken.**"² Het woord hijra wordt meestal gebruikt in de betekenis van "**het verlaten van een plaats en migreren naar een andere plaats.**" Echter, de werkelijke betekenis van het woord is "**het fysiek, verbaal of emotioneel afstand nemen van iets.**" Wanneer we de hijra vanuit een spiritueel perspectief beschouwen, zien we dat de hijra van gelovigen altijd voortduurt. De migratie van kwaad naar goed en van naarheid naar schoonheid, moet in elke fase van ons leven voortgezet worden. Het naleven van Allah's geboden en het vermijden van Zijn verboden is een hijra-reis die tot de Dag des Oordeels zal voortduren. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "**Een moslim is iemand van wiens hand en tong andere moslims geen schade toebrengt. En een muhajir is iemand die zich afwendt van wat Allah heeft verboden.**"³

Beste Gelovigen!

Op 11 juli herdenken we het 29^{ste} jaar van het Srebrenica-bloedbad, een menselijke tragedie die plaatsvond in het hart van Europa. We bidden tot onze Heer voor de Bosnische martelaars die in deze gruweldaad werden vermoord. Onze wens is dat de mensheid een beschaafd niveau bereikt, gevuld met mededogen en barmhartigheid, en dat deze wreedheden eindelijk een einde mogen vinden. Vandaag bidden we ook voor een einde aan de onderdrukking en het leed in alle onderdrukte regio's zoals Gaza en Oost-Turkestan. Moge de Almachtige onze gebeden verhoren. Amen!