

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(۱۶۲) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
(۱۶۳))

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا
لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ
ضَرَاءٌ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»

Aziz Kardeşlerim!

Bugün günlerden cuma. Müminler olarak bugün mescitlerde ve camilerde birlikte ibadet etmek için toplandık. Nur üstüne nur, sürur üstüne sürur günlerini idrak ediyoruz. Yarın arefe, ertesi gün ise bayram. Rabbimize ne kadar hamdetsek az!

Muhterem Kardeşlerim!

Cenâb-ı şöyle buyuruyor: “De ki: ‘Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben (hak dine) teslim olanların ilkiyim.’”¹ Bu ayet biz müminlere hayatımızın her anında, her türlü ibadetimizle, varlığımızla, hayatımız ve ölümümüzle sadece Allah'a teslim olmamız gerektiğini hatırlatır. Fâtiha suresi ile her gün kırk defa Rabbimize verdiğimiz sözde olduğu gibi bizler, sadece Ona ibadet eder, sadece Ondandır yardım diler ve sırat-ı müstakim üzere sabit kadem olabilmek için yine sadece Ondandır hidayet dileriz.

Muhterem Müslümanlar!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: “Müminin hâli ne hoştur! Her hâli kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder; bu da onun için hayır olur.” Bu hadis, hayatımızın her anında sabır ve şükürle hareket etmemiz, her durumda Allah'ın rızasını gözetmemiz gerektiğini vurgular.

Aziz Müminler

Yarın arefe günü. Arefe, dua ve ibadetle geçirilmesi gereken çok kıymetli bir zamandır. Efendimiz (s.a.v.), arefe gününde yapılan duaların kabul olduğunu müjdelemiştir. Bu mübarek günde, özellikle zulüm altında inleyen Filistin, Doğu Türkistan ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum kardeşlerimiz için dua etmeyi unutmayalım. Allah, onların yâr ve yardımcıları olsun.

Muhterem Kardeşlerim!

Pazar günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı, bize İbrâhim (a.s.)'in teslimiyetini hatırlatır. O büyük peygamber, Allah'a öylesine teslim olmuştu ki, çok sevdiği oğlu İsmâil'i bile Allah'ın emriyle feda etmeye hazırды. İşte bu tutum ve davranışlarından dolayı Allah onu kendisine “halil”, yani dost kılmış ve onun hakkında “Hiç kuşkusuz İbrâhim, tek başına bir ümmetti. Gönülden Allah'a kulluk yapan, (şirki terk edip dini Allah'a has kılan bir) hanifti. Müşriklerden de değildi/olmadı.”² diye buyurmuştur. Bu, bizlere, hayatımızdaki her şeyi Allah'a adamanın, Onun rızasını her şeyin üstünde tutmanın ne demek olduğunu öğretir. Hayatımızın her alanında isyan, şirk ve benzeri tüm günahlardan uzak durmalı, dini Allah'a has kılarak Ona kulluk etmeliyiz. Unutmayalım ki, her birimiz bir imtihan içerisindeyiz. Hayatımızı bu şuur ile tanzim etmeli ve Allah'a olan teslimiyetimizi her daim korumalıyız.

Aziz Kardeşlerim!

Kurban Bayramı günü gelmeden vacip kurban ibadetimizi yerine getirmeyi unutmayalım. Vekâletle kurban kestirmek isteyen kardeşlerimiz Hasene'ye ister cemiyetlerdeki temsilciler vasıtasıyla bizzat, ister hasene.org internet sitesi üzerinden bağışlarını yapabilirler. Unutmayalım ki sizlerin bağışlarını bekleyen, Hasene'nin yollarını gözleyen milyonlarca ihtiyaç sahibi var.

Aziz Cemaat!

Yüce Allah bizleri kendisine tam anlamıyla teslim olan kullarından eylesin. Kurbanlarımızı ve tüm kulluk vazifelerimizi kabul etsin. Bu mübarek günlerde yapılan duaları Arafat'ta yapılan dualara katıp kabul etsin. Bizleri sırat-ı müstakiminden ayırmasın. Cumanız, arefeniz ve bayramınız mübarek olsun. Amin.

¹ En'âm suresi, 6:162

² Nahl suresi, 16:120