

Uppsamling och uppväckelse: Hajj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الْحَجُّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)
((١٩٧))

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَلْتَبِي إِلَّا لَبَّى مِنْ عَن يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ مِنْ حَجْرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدْرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا »

Ärade syskon!

Hajj är inte bara en plikt för oss troende, den är också en andlig resa. Hajj utförs, så som Allah (cc) nämnt i Koranen, under specifika dagar och platser. Den utförs på den 8, 9 ve 10:e dagen av månaden dhul-hijjah och i platserna Mecka, Mina, Arafat, Muzdalifa. Allah beskriver det så här i Koranen: **“Vallfärden [skall fullgöras under] de kända månaderna. Den som då beger sig i väg skall så länge vallfärden varar avhålla sig från intim samvaro med kvinnor, grovt tal samt trätor och tvister. Gud vet det goda ni gör. För med er det som ni kan ha behov av, men den bästa vägkosten är gudsfruktan. Och frukta Gud, ni som har förstånd!”**¹. Rasulullah (sas) har sagt följande om hajj: *“När en troende utför talbiya under hajj, alltså svarar Allahs kallelse genom att säga ‘Lebbeyk Allahumme lebbeyk’, då följer stenarna, träden och även jorden med honom i hans svarande.”*².

Kära muslimer!

Hajj samlar ihop den rika och fattiga, den vita och den svarta, den äldre och den yngre. Genom att bära på samma klädsel med alla andra och stå inför vår Herre (cc) med samma känslor, graverar vi in i våra hjärtan och hjärnan att vi alla är lika inför vår Skapare (cc). Detta lär oss att våra världsliga skillnader är oviktiga och att vi är en och samma inför Allah (cc), förutom den relationen vi har mot Allah (cc) och den gudsfruktan som vi bär på. Hajj lär oss att livet är kort. Den lär oss vikten av ånger, att ha tålmod, att kämpa för sanningen, att vara stadig och att stå emot satans viskningar. Hajj lär oss att dö innan döden kommer, och att följa vår ledare, Hz. Muhammed (sas).

Ärade bröder!

Låt oss inte glömma att hajj är en stor möjlighet för oss, och att det viktiga börjar efter att återvänt från vallfärden. Att vi håller oss till de egenskaperna vi vann under vallfärden, i resten av våra liv, är den riktiga vinsten. Bönen börjar utanför moskén, fastan börjar efter Ramadan och hajj början efter att ha återvänt från Mecka.

Må Allah (cc) acceptera alla de troende som utför vallfärden i år och alla som gjort det tidigare. Och vi önskar att alla som inte haft den möjligheten än, får den möjligheten i närmaste tiden. Amin!

Kära muslimer!

Som muslimer i Europa upplever vi olika slags problem. Halal-slakt, förbud mot slöjan, ökning av högerextrema krafter och trakasseringar mot muslimer är några exempel. Därför är det extra viktigt för oss muslimer att vara delaktiga och påverka hur besluten ska tas mot oss från beslutstagare. Dessutom hände en tragisk händelse för några dagar sedan i Tyskland där en person gick till attack mot några andra och även en polis, som sedan dog av sina skador. Vi påpekar ännu en gång att, som IGMG, så är vi emot all typ av våld, spelar ingen roll var och vem den kommer ifrån. Vi står emot alla typer av handlingar som försöker förstöra samhällets ordning. Detta är en plikt för oss människor och muslimer.

¹ Bakara suresi 2:197

² Tirmizî, Hac, 14; İM2921 İbn Mâce, Menâsik, 15