

Het Offerfeest: De vreugde van het nakomen van de belofte aan Allah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣))

(

عَنِ الْبِرَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ :

« إِنَّ أَوَّلَ مَا نُبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنُحْرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا. »

Beste broeders, zusters!

Vandaag vieren we het tweede van de twee grote feesten in de islamitische wereld, het Offerfeest. Iedereen een gezegend feest toegewenst! Met dit feest beseffen we opnieuw, net als profeet Ibrahim en Ismail en onze moeder Hagar, hoe belangrijk het is om ons over te geven aan de Rab van de werelden, Allah, Zijn welbehagen te zoeken en ons leven vorm te geven volgens Zijn geboden. Allah de Verhevene zegt in de soera Al-Kawthar eerst tegen Zijn boodschapper en daarna tegen gelovigen: **“Voorwaar, Wij hebben jou overvloedig gegeven. Bid daarom tot jouw Heer en offer.”**¹ Wij danken de verheven Allah, die Zijn belofte aan Zijn boodschapper heeft vervuld en ons getuigen heeft gemaakt van deze waarheid.

Beste moslims!

Onze geliefde Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft ons het volgende aangeraden voor deze heilige dag: “Vandaag is onze eerste taak om het (feest)gebed te verrichten en daarna terug te keren en het offer te slachten. Wie dit doet, volgt mijn soenna.”² Dit is een duidelijke gids over hoe we onze feestdag dienen te vervullen.

Beste aanwezigen!

Het offer is een symbool van de diepe overgave en het geloof van profeet Ibrahim (vrede zij met hem) in Allah. Allah de Verhevene stelde profeet Ibrahim en zijn zoon Ismail (vrede zij met hen) op de proef met een zware beproeving, en zij slaagden door hun volledige overgave aan Allah te tonen. Het slachten van een offerdier is een middel om het pad van deze grote profeet te volgen en om onze overgave aan Allah aan iedereen te laten zien.

Beste broeders, zusters!

Ons leven, onze aanbidding en onze dood zijn voor Allah, de Heer van de werelden. Wij slachten onze offerdieren niet zomaar, maar uitsluitend om Zijn bevel te gehoorzamen en Zijn welbehagen te verkrijgen. Deze offers zijn niet alleen voor ons, maar ook een bron van zegen voor de behoeftigen om ons heen. Onze Profeet (vrede zij met hem) vroeg eens wat er overbleef van een geslachte offerdier, en toen onze moeder Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) antwoordde dat alleen een schouderblad overbleef, zei hij: “*Zie je, alles behalve het schouderblad is van ons geworden!*” Dit is een treffend voorbeeld van wat vrijgevigheid en delen ons kunnen brengen.

Beste broeders, zusters!

Wat belangrijk is bij het offeren, en wat tot Allah reikt, is niet het bloed van het geslachte offerdier, maar de intentie van de gelovige die het slacht. Onze intentie is duidelijk: we willen ons geloof in Allah tonen, onze toewijding aan Zijn geboden laten zien en Zijn welbehagen verkrijgen. Moge de Verhevene onze offers accepteren, onze smeekebeden niet onbeantwoord laten. Moge Hij ons op het rechte pad houden en ons vergeven. Amien.

Ik feliciteer jullie opnieuw met het gezegende Offerfeest. Moge onze Heer deze gezegende en heilige dagen tot een middel maken voor de veiligheid en vrede van Palestina, Gaza, Oost-Turkestan en alle onderdrukte gebieden. Moge jullie leven verrijkt worden met geloof en Islam. Moge we in het hiernamaals vrij zijn van verdriet, gezuiverd van zonden, en mogen we allen het ware feest daar mogen vieren in de Tuin van onze Heer. Amien.

¹ Al-Kawthar 106:1-3

² Buhârî, Îdeyn, 3