

Vår omgivning är vårt ansvar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١))

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

«الإيمانُ بضعٌ وسبعونَ أو بضعٌ وستونَ شعبةً فأفضلها قولُ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وأدناها إمطةُ الأذى عن الطريقِ والحياءُ شعبةٌ من الإيمانِ»

Ärade muslimer!

Vår Högsta Herre, med namnet al-Khaliq, skapade universum från intet på ett felfritt sätt. I detta universum, vars ändar och vrår vi inte förmår att utforska, skapade han jorden på det vackraste sättet för sina tjänare. Han anförtrodde dess utveckling och förnyelse till barnen av Profeten Adam, det vill säga till människorna, som han gjorde till ställföreträdare på jorden. I Koranen förklaras denna situation med versen: **“Vi erbjöd himlarna och jorden och bergen ansvaret [för förnuft och fri vilja], och de avböjde av ängslan [att inte kunna bära] det; men människan - alltid beredd till synd och dårskap - tog det på sig.”**¹ Allah (den allsmäktige) beordrade oss att vårda och skydda vår omgivning med kärlek och barmhärtighet, med en känsla av rättvisa och ansvar. Precis som det bör vara i alla områden av våra liv, rådde Han oss att undvika slöseri, exploatering och girighet vid användningen av naturresurser.

Värdefulla troende!

Allah som är ägaren av allt, har anförtrott oss att vårda och skydda naturen. Men människan har sett naturen som sin egna egendom. Genom att utnyttja naturen på ett ansvarslost sätt har hon i praktiken utnyttjat miljön. Både underjordiska och ovanjordiska resurser har använts på ett ansvarslost sätt. Vår ädla Herre säger: **“Ordningen har störts och fördärv har visat sig på fasta land och i havet, allt verk av människohand. Därför låter Han dem känna på några av [följderna av] deras handlingar; kanske kommer de att [ångra sig och] vända om.”**² Den ädla versen har blivit uppenbar: på grund av våra ansvarslösa handlingar mot naturen och miljön har naturens balans rubbats och miljökatastrofer har uppstått. Klimatförändringar har inträffat, bördiga marker har hamnat under

vatten, luften vi andas har förorenats på grund av koldioxidutsläpp, stormar, uppkomna tornadoer har börjat ta liv, och vi står inför risken att isarna vid polerna smälter.

Ärade församling!

Som ett resultat av den oansvariga och omedvetna föroreningen av naturen och miljön, enligt en rapport publicerad av Världshälsoorganisationen, orsakar miljöföroreningar döden av en och en halv miljon barn under fem år varje år. Det framgår att en fjärdedel av dödsfallen bland barn under fem år globalt beror på miljöfaktorer såsom luftföroreningar, förorenat vatten och bristfälliga sanitära förhållanden. Människan kommer naturligtvis att utnyttja denna värld, förbättra den, och göra det omöjliga möjligt. Men detta bör göras utan slöseri och förstörelse. Vi bör även anstränga oss så mycket som möjligt för att reparera och utveckla naturen. Profeten Muhammeds (fred vare med honom) hadith: **“Om domedagen skulle inträffa och någon av er håller i en planta, plantera den om ni kan göra det innan domedagen”**³ uppmuntrar oss i denna fråga.

Värdefulla bröder!

Vår religion uppmuntrar inte bara till skydd av miljön, den vill också att muslimska individer ska vara miljöns beskyddare och vårdare. Profeten Muhammed (fred vare med honom) har sagt: **“Tron har sjuttio eller något sextiototal grenar. Den högsta nivån är att säga 'det finns ingen gud utom Allah', och den lägsta nivån är att ta bort något skadligt från vägen.”**⁴ Således bör människor i alla situationer undvika att orsaka störningar för andra. Vi bör inte exploatera träd, vatten, luft och natur, utan istället sträva efter att värdera och anpassa oss till deras rytm. Att förorena vår omgivning och slänga skräp och smuts på marken är inte värdigt mänsklig moral. Detta är både respektlöst mot oss själva och det samhälle vi lever i. Att veta att andra kommer att störas av de platser vi förorenar och att naturens skönhet kommer att skadas, och att tro att det är en synd att slänga avfall som naturen inte kan bryta ner, är en del av att vara en troende och att ha takwa.

Må Allah ge oss medvetenheten att ta hand om vår miljö. Amin!

¹ Ahzâb suresi, 33:72

² Rûm suresi, 30:41

³ Ahmed, III, 191, 183

⁴ Müslim, İman, 58

Värdefulla troende!

Både FN och USA har utsett Rafah flyktingläger som ett säkert område, där den förtryckta Gazas befolkning sökt tillflykt efter att deras hem och boplatser förstörts. Den 26 maj utförde Israels armé en kraftig bombning mot detta läger. Vi såg och blev förkrossade av hur dussintals oskyldiga civila, oavsett om de var barn, vuxna eller gamla, massakrerades i attacken. Vi ber vår Herre att visa oss en väg ut och vi önskar att Gazas förtryckta folk och alla våra bröder som lider under orättvisa ska få rättvisa.

