

Opdragelse af gode generationer

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾
حَدَّثَنَا أَبُو بَرُّ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
« مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَوَلَدًا مِنْ نَحْلِ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ »

Respekterede brødre!

I vores religion, som vi er stolte af at være tilhænger af, er religion, liv, generation, sind og ejendom de fem grundlæggende principper, der skal bevares. Blandt disse er beskyttelsen af generationen, det vil sige vores børn, et meget vigtigt emne, især i dag. Selvfølgelig gør forældre, der er mentalt sunde og ikke har psykiske problemer, deres bedste for at beskytte deres børn. Det er et vigtigt instinkt skænket af Allah, den Nådigste, at ikke kun mennesker, men også dyr behandler deres afkom med medfølelse og barmhjertighed. På denne måde fortsætter levende ting deres afstamning, og jorden bevarer sin fortsættelse. Det bliver nævnt i den bærede Quran, at **“Rigdom og børn er det jordiske livs (kortvarige) glans, men det bestandige, de gode gerninger, giver hos din Herre en bedre belønning og et større håb.”**¹ Vores børns tilstedeværelse, deres sundhed og velvære, er en kilde til glæde for forældre.

Respekterede brødre!

Allah (swt) siger følgende; **“I skal vide at jeres ejendom og jeres børn blot er en fristelse (og prøvelse), men hos Allâh findes den største belønning.”**² Vores børn, en af de endeløse velsignelser skænket til os af Allah (swt), er også vores største test. Det er nødvendigt, at vi har et ønske om at opdrage dem på den mest korrekte måde. Lige så meget som vi bekymrer os om vores børns verdslige liv og fysiske velbefindende, bør vi også være bekymrede for deres åndelige velbefindende.

Så meget som vi ønsker, at de skal have succes i denne verdens liv, må vi også gøre vores bedste for at opnå Allahs tilfredshed. For det er indlysende, at verdslige opnåelser alene ikke er nok til at være vejen til lykke. Det er umuligt at nå åndelig succes uden at nå åndelig modenhed.

Elskede troende!

Vores prioritet med hensyn til vores generation, det vil sige vores fremtid, bør være at opdrage dem som tjenere for Allah (swt), som en nation for profeten (saws), som gode børn for deres familier og for samfundet. Vi bør stræbe efter, at vores afkom skal være gode muslimer og moralske individer lige så meget, som vi er optaget af at have et godt diplom og en høj karriere. For at opbygge en generation, der tager samfundets byrde, ikke den, der er en byrde for samfundet, må vi lære vores børn vores religion ordentligt, være et godt eksempel med hensyn til moral og øge bevidstheden om sociale spørgsmål. Vi bør opfordre vores organisation til at deltage i moskeen, og være en del af fællesskabet på bedst vis.

Må Allah gøre os til sin tjener, som stræber efter, at vores børn skal være gode muslimer og gode mennesker. Amin!

¹ Kehf suresi, 18:46

² Enfâl suresi, 8:28